

## April rit 2018 - Betuwe

door Ron - 30 april 2018

Lichtelijk vochtig druppelden de sterken binnen bij de Dorpskamer in Ermelo, waar de heaters op volle sterkte stonden.

Een smal frontje had er voor gezorgd, dat iedereen onderweg net even water had gekregen. De stukken appeltaart waren genereus, de koffie en thee dampend en het motorvolk goed geluimd. Ondanks de afwezigheid van de Grootte Leider Rein (Florida) en de schatbewaarder Hans (Wachtend op nieuwe fiets) waren er toch nog 18 dapperen, die de tocht hadden aangedurfd.

Buurman Henk Gitz en dochter Mariska van Martijn reden als introducee mee. Nico was ook weer van de partij na zijn ongelukkige val in Duitsland. Zweefvliegrot Bert Kuijper reed voor het eerst mee. John Nijland was in het zog van Maarten meegezogen naar Ermelo en zorgde voor een duidelijke verlaging van de gemiddelde leeftijd.



Verzamelen bij de Dorpskamer in Ermelo

Iets voor Elven werden de motoren gestart en slingerde het motor peloton zich door de met boerenmest geparfumeerde bossen en velden. Het motorgeluid won het net van het fluiten van de vogels en het ruisen van de vele tinten groen. Via prachtige slingerweggetjes maakten we ons op voor de beklimming van de Amerongse berg. Een geel gekleed mannetje stond daar echter onverbiddelijk in en op de weg. Afgesloten!

De alternatieve route was minstens even mooi en via de Lekdijk werd het pontje in Wijk bij Duurstede gevonden. De overtocht was voorspoedig evenals de kort daarop volgende plaspauze. Het land van Buren en Culemborg werd doorkruist en bij Tricht belanden we op een prachtig dijkje vol met bloeiende appelbomen. Kort daarna reed de stoet Marienwaerd op waar bij Pannenkoekenhuis de Stapelbakker ook uitsmijters op de kaart staan.

Hier meldden zich Lex en Tholense Jan, die het tweede gedeelte meerijden. Met volle buiken wordt bij steeds betere temperaturen en nog steeds droog weer de Linge opgezocht.



Wachtend op de pont bij Wijk bij Duurstede

Hoge dijken met uitzicht op kronkelend water, geknotte wilgen en veel leuke optrekjes brengen



ons naar Gorinchem. De oversteek van de Boven Merwede gaat via de vierbaansweg en op het verzamelpunt bij Werkendam stromen de motoren weer bijeen tot een groep. Koers wordt gezet via de weinige wegen hier naar de Biesbosch. Prachtig nieuw asfalt, weids uitzicht op nieuw en oud water en nieuw en oud land. Zo nieuw is het asfalt, dat er volgens Garmin off-the road gereden moet worden. De Schotse Hooglanders zie er weldoerft uit en lijken het veel beter te hebben dan hun neefjes en nichtjes in de Oostvaarderspolder. Hier wordt geen hooi over het hek gegooid door Amsterdamse grachtenmoeders. In dit nieuwe stukje Nederland ligt ook het Biesboschmuseum waar de fluisterboot vertrekt om naar bevers, zeearend en otters te speuren. Wij slingeren ons door dit prachtige landschap en speuren ook.



Vertrek bij Pannenkoekenhuis de Stapelbakker

Een korte 180 brengt ons ten zuiden van Werkendam in de volgende polder en na het passeren van de Bruine Kil, Bakkerskil en het Jeppegat belanden we in Vissershong, een kroeg/ restaurant aan de rand van de Biesbosch bovenop de dijk. Ook hier verhuren ze fluisterboten en kano's om de natuur van dichtbij te verkennen. Wij houden het bij het verkennen van de kroeg.

De tocht was droog, onze kelen ook, maar niet voor lang!



Aankomst bij restaurant Vissershong